

Werkblad Zondag 2 februari 2020

Hieronder is psalm 13 weergegeven, de psalm waar de preek over gaat. Tevens zijn enkele overdenkingsvragen opgeschreven, met ruimte voor aantekeningen. Probeer tijdens of na de kerkdienst antwoorden te geven op deze vragen. Het is vooral bedoeld als leidraad tijdens de preek om zo nog beter over deze psalm na te kunnen denken.



Psalm 13

1. Voor de koorleider. Een psalm van David.
2. Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4. Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5. Laat mijn vijand niet roepen: 'Ik heb hem verslagen,' mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6. Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.



1) Wat valt je op aan deze Psalm?

.....
.....
.....
.....

2) Wat spreekt je aan in deze psalm?

.....
.....
.....
.....

3) Hoe kan deze psalm jou helpen in het dagelijks leven/zorgen van elke dag?

.....
.....
.....
.....

4) Wat zou je graag willen delen met een ander over deze Psalm?

.....
.....
.....
.....