



Aan het verzamelen van goederen afkomstig van zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap is helaas een einde gekomen. In 2011 hebben wij daar nogmaals aandacht aan besteed. Geweldig om te zien hoeveel goederen er binnen kwamen. Veel particulieren maar ook diverse ondernemers zijn wij heel veel DANK verschuldigd. Namen noemen is daarbij niet gepast.

Wat wel gepast is, is de naam van Freddy –en Geke Aalbers aan de Ankummer Es.

En.. werd wat gebracht! De Székes-commissie wil iedereen daarvoor dan ook nogmaals hartelijk bedanken.

Dit voorjaar is er een laatste transport verzonden met veel kleding, schoenen en diverse goederen, waaronder ook weer veel meubilair, bedden, fietsen enz. Zelfs een mooi elektronisch orgel is meegegeven.

De goederen zijn “ in goede orde “ ontvangen. En belangrijk: ook op goede wijze onder de bewoners van Szekes verdeeld. Dat verdelen (verkopen met als basis een bonnen systeem) gebeurt onder toeziende ogen van de kerk. De Dominee stelt de prijs vast, in twijfel gevallen, in overleg met de altijd aanwezige Hollandse adviseurs.

Het orgel is in de kerk beland en heeft de reis goed doorstaan. Het orgel is in middels in gebruik genomen! En doet daar s'zomers dienst. S'winters zal het de diensten in het medisch centrum begeleiden, omdat de diensten dan niet in de grote kerk plaats vinden. Dat heeft meerdere redenen : 1^e vanwege de stookkosten. Er is helaas geen aardgas in het dorp, ja dat is er wel, maar niet voor de inwoners van Szekes.

De gasleiding ligt in de berm van de hoofdweg 2.5 km van het dorp. Een gasaansluiting in het dorp zou ruw geschat 2 jaarsalarissen gaan kosten per aansluiting !!! Wie gaat dat sponsoren? U snapt het al.

In Szekes is hout de gangbare brandstof.

In Roemenie moet men op brandhout belasting betalen ! Ook al kap je, je eigen hout, uit je eigen bos !

2^e De kerk staat op een helling dat geeft voor oudere mensen s'winters in de sneeuw te veel problemen.



Foto verkoping in 2011.



Foto verkoping in 2016

Misschien toch goed om iets te zeggen over het bonnen systeem: Voor ons als Nederlanders is Roemnie buitenland.

Maar niet ieder buitenland is het zelfde! Waar wij in Roemenie mee geconfronteerd worden zijn Roemenen die Hongaars praten en ook hongaars denken. In het dorp Szekes is de meerderheid Hongaars, maar er wonen ook echte Roemenen, daar tussen in wonen ook nog enkele Zigeuners. (maar die ziet niemand staan, of wil niemand zien staan ?) Maar er zijn ook goede.

Ook historisch is er veel aan de hand onder de bevolking waar wij als buitenstaander geen zicht op hebben.

Om te proberen aan ieder recht te doen en geen uitzonderingen te maken is daarvoor een bonnen systeem bedacht om de gestuurde goederen aan de man te brengen.



Kleding-Bonnen werden voor de verkoop onder ALLE bewoners van Szekes verspreid, met uitzondering van de vakantie huizen.

Iedere bon gaf recht op 3 gratis kleding stukken.!!

Op deze manier konden ook mensen zonder inkomen toch aan de nodige kleding komen. Wie wel een inkomen had kon kleding uitzoeken naar keuze, de prijs werd naderhand bij het verlaten van de zaal bepaald. Ook zijn er bonnen geweest voor een gratis wollen deken per gezin. Laatste jaren moest ook voor dekens betaald worden.

Nu we toch aan het terug blikken zijn, denk ik aan de begin jaren.

De gemeente van Nijverdal heeft ons "in het zadel" geholpen. Wat ik me de 1^e keer niet realiseerde was dat er geen tankstations onderweg waren.!!! Voor de terug tocht waren we een dag nodig om de tank weer gevuld te krijgen. Uit alle hoeken en gaten kwamen potjes en pannetjes te voorschijn met olie of iets dat er op leek. Ouderen kunnen zich de vierkante petroleum blikken nog wel voor de geest halen. Trechter met filter op de tank, en gieten maar. Ik stond versteld dat de motor naderhand nog wilde starten. Na een dag rijden konden we over de grens in Hongarije weer bij een geel station tanken, wat een opluchting.



Een foto van het Berenmeer in de zomer.
Een heel bijzonder meer, geneeskrachtig en warm.
Per dag maar enkel uren toegankelijk, daarna word je vriendelijk, doch dringend, verzocht het water te verlaten, om de verschillende water lagen met verschillende temperaturen niet te veel te verstoren.
In het meer word veel gezwommen.
En de terrassen zitten vol met zon aanbidders.
Achter het grote meer diverse poelen met zwarte modder om je geneeskrachtig in te smeren.
Dit is ook Roemenie.

De communicatie.

In het begin was die er niet, zo simpel is het. Je ging weg en je hoopte dan en dan terug te zijn, zoals afgesproken, en zo ging het ook. Voor noodgevallen was er de telefoon met draaischijf. In Szekes waren 2 van zulke telefoons aanwezig. Voor ons was dat de telefoon bij de burgermeester. Hij was ook de enige die een rijdende auto had. (Trabant) Taal was en is een probleem, meestal ging de domimee mee ook als tolk. Toen kwam het tijdperk van de mobiele telefoon, dat werkte ook in Szekes als je s'avonds laat de allerhoogste heuvel op zocht en daar boven op ging staan, kon je geluk hebben..... !!

Nu heb ik vele " vrienden en vriendinnen " in Szekes via Facebook. En ik ben niet de enigste !!

Vaak is de taal nog spelbreker.