



Nieuwsbrief - 22 maart 2020

Tijdens de voorbereiding van dit project konden we niet bedenken hoe hoog de berg zou zijn. Hoe nodig het was dat iedereen zelf thuis kan meedoen. Deze week lasen we in het rooster over Elia op de Karmel. Na jarenlange droogte gaf God op het gelovige gebed van één man, overvloedige regen! En nu is het opeens onze dagelijkse realiteit. Wij leven in een ongekende crisis. Dat kan je bang maken. Maar leer van Elia, en bid hem na. Ik hoop en bid dat jullie allemaal je toevlucht zullen zoeken bij de Heer! Laten we bidden of Hij ons lot wil keren. Vertrouw op Hem die dezelfde is gisteren, vandaag en in de toekomst. Wie zoekt zal Hem vinden.

Voor deze week wil ik met u de psalm voor deze zondag delen, psalm 126.

*Toen de Heer het lot van Sion keerde,
Was het alsof wij droomden,
Een lach vulde onze mond
Onze tong brak uit in gejuich*

*Toen zeiden alle volken
De Heer heeft voor hen iets groots verricht
Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht,
We waren vol vreugde.*

*Keer ook nu ons lot, Heer,
Zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
Zullen oogsten met gejuich.*

*Wie in tranen op weg gaat,
Dragend de buidel met zaad,
Zal thuiskomen met gejuich,
Dragend de volle schoven.*

Moge die Heer u allen zegenen met Zijn nabijheid.